



Kleurrijk ontmoeten in de Maten

Zaterdag 23 april van 10-16.00 uur organiseerde Stichting Huis van Ontmoeting samen met vele anderen een dag van ontmoeting tussen mensen uit verschillende culturen. Ontmoeten rond een breed scala aan activiteiten: muziek, dans, lekkere hapjes, kinderactiviteiten en gedichten en verhalen.

Muziek en dans

In de grote zaal van De Drie Ranken traden afwisselend een aantal muziek en dans groepen met hun roots in de Molukken, Indonesië en China op, naast het Zeemanskoor uit Ugchelen en de Djembe groep van Mudanthe.



Lekkere hapjes

In de huiskamer werd, tegen een kleine vergoeding, de hele dag lekkere hapjes uit alle windstreken aangeboden: onder andere Antilliaans, Nederlands, Chinees, Afghaans, Turks en Libanees. Om je vingers bij af te likken!

In gesprek

In de grote zaal waren standjes van diverse maatschappelijke groepen: onder andere Amnesty, DeA/Energieke Maten, Stichting Samenspraak, de Wereldwinkel, het Senioren platform Apeldoorn en Stimenz. Twee keer werd een ronde tafel gesprek georganiseerd rond het **thema 'ouder worden in Apeldoorn, overeenkomsten tussen culturen?'**.

Daarnaast werden in een van de kleine zalen gedichten en verhalen uit andere culturen opgevoerd. Mooi om naar te luisteren en over door te praten. In de hal kon men terecht voor een kopje koffie. Ook stonden daar een aantal kraampjes met handvaardigheid en een schilder demonstratie door atelier Art Fra.

Voor de kinderen

Binnen en buiten waren er voor de kinderen een aantal leuke creatieve activiteiten: tekenen, schilderen, krijten etc.

Kom!

Met KOM! maakten de mensen een wereldreis en waren er ontmoetingen met de diverse culturen in Apeldoorn. Een zeer geslaagde dag!



Eten uit diverse culturen



muziek rockband



muziek akoestisch